

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Engelen, 2 april 2020

Beste gemeenteleden,

Ook al vinden er geen reguliere activiteiten en vieringen plaats in de kerk, het gemeentelven staat geenszins stil in deze Coronatijd. Een heel aantal mensen heeft positief gereageerd op de nieuwsbrief en de inhoud, dus we gaan er dapper mee door. Graag delen we ook deze keer weer met u wat er allemaal gebeurt. Een extra 'dikke' editie...



Tot 1 juni zijn we gemeente op een andere manier dan we gewend zijn. Ds. Marloes Meijer blijft meer dan ooit bereikbaar, via telefoon, mail, Skype of Zoom: 06-36 50 1973 of predikant@kerk-engelen.nl. Voor wie internet heeft: www.kerk-engelen.nl

Vieringen

> **Zondag 29/03:** Vanuit de (overigens lege) grote kerk werd de dienst uitgezonden waarin ds. Erica Scheenstra en onze eigen ds. Marloes Meijer voorgingen. De dienst is terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl

De **kliederviering** voor kinderen van de basisschool is digitaal beschikbaar, om op je eigen tijd te doen: een downloadkliederiviering over palmpasen voor thuis. Na palmpasen een vlog-kliederiviering in Engelse stijl over de kruisweg. Deze zal op de website te vinden zijn en in de app worden gedeeld met de ouders van de vaste deelnemers.

> **Zondag 5/4** gaan in **De Grote Kerk** voor: Ds. Ruud Stiemer en Ds. Udo Doedens uit Vught. Deze dienst is digitaal te volgen. De links vindt u op de website. Daar staat ook een orde van dienst met liednummers en teksten van liederen die niet in het liedboek staan. Zo kunt u meelesen en meezingen.



> **Samenkomsten in de lijdensweek** worden ook vanuit De Grote Kerk uitgezonden.

9 april, Witte Donderdag, gaan ds Ruud Stiemer en ds Dirk-Jan Bierenbroodspot voor.

10 april, Goede Vrijdag ds Erica Scheenstra en ds Udo Doedens

11 april, Stille Zaterdag ds. Ruud Stiemer (belijdenisdienst)

Pasen

Op 12 april, Paasmorgen zenden we ook uit vanuit De Grote Kerk. Voorgangers zijn ds Erica Scheenstra en ds Marloes Meijer, medewerking wordt verleend door een trompettist, Jamie de Goei op het orgel, Wim Klop als voorzanger en Anne Marte Kingma en onze eigen Chiel Spaans als swingend duo.



Overig nieuws



BLIJF INZAMELEN VOOR DE VOEDSELBANK

U weet dat de kerken in Engelen in de Vastentijd, de 40-dagentijd, actie voeren voor de voedselbank. U zult wel begrijpen dat de corona-crisis flink roet in het eten heeft gegooid... En dat terwijl de voedselbank juist nu behoefte heeft aan ondersteuning!

De nood van de mensen is niet geannuleerd, die blijft. Waar we nu zien dat mensen van alles hamsteren, hebben de mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn, het extra moeilijk. Zij kunnen niet hamsteren, zij kunnen de onzekerheid voor de nabije toekomst niet onderdrukken door hun voorraadkasten te vullen...

Daarom een oproep aan u allen:

Zet in uw keuken of voorraadkast een krat, en vul uw boodschappenlijstje aan met die artikelen, waar de voedselbank behoefte aan heeft: houdbare producten, meel, pasta, rijst, couscous, potgroente, blikgroente, soep, vis en vlees in blik, olie, sauzen, tomatenpuree, schoonmaakmiddelen, enz. enz.

En als de krat vol is, neem dan contact met ons op. Wij zorgen dan dat de spullen bij u worden opgehaald en dat die bij de voedselbank worden afgeleverd.



Is een krat vullen lastig? Dan is er ook de mogelijkheid om een bijdrage over te maken. De Voedselbank geeft aan dat financiële bijdragen op dit moment ook zeer welkom zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: **IBAN NL73RABO0121915131 o.v.v. Voedselbank.**

Laten we proberen om ook nu, nee, **juist** nu, solidair te zijn en te blijven met de mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Kunnen we op u rekenen? Vast wel!

Namens de Kerken in Engelen, Peter Polling, diaconie@kerk-engelen.nl, 06-14643282, Hans van de Ven, havdven@hetnet.nl



Cartoon: met dank aan Jesse van Muylwijk/Jessecartoons

Omdat de collectes nu niet door gaan, willen we u vragen om uw bijdrage voor de Voedselbank over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie...

Vlog

Een vlog is een videoboodschap, vergelijkbaar met een korte preek of een column. Ds Marloes Meijer plaatst met regelmaat zo'n boodschap op internet. In de tijd naar Pasen toe zijn dit meditatieve teksten en mooie muziek bij bijzondere afbeeldingen.

Via de website van de kerk kun je hier bij komen, maar je kunt ook op Youtube zoeken op Marloes' naam. Dan vind je ook een interview van een half uur met Marloes over 'God in tijden van Corona'.

Bloemen uit de kerk



Bloemen namens onze gemeente zijn afgelopen week gestuurd naar Joke Kool. Zij was 27 maart jarig! Van harte gefeliciteerd!

Met hartelijke groet en wensen voor een goed herstel, zijn bloemen gestuurd naar Sjef Bouwens in Vinkel. Hij is aan zijn hart geopereerd en heeft 4 bypasses gekregen. Gelukkig lijkt het herstel voorspoedig te verlopen. Sjef is de man die achter de schermen onze kerk zeer regelmatig een opfrisbeurt geeft.



Ook Marrie Meijer-Krijger hebben wij met een mooie bos bloemen van harte beterschap gewenst namens onze gemeente! Zij bedankt hartelijk voor deze attente bos bloemen.

We feliciteren Thau Zou (36) en Thomas van Boxel (24) van harte met hun verjaardag.



De kerkenraad verraste Carina met maar liefst twee bossen tulpen voor haar verjaardag.

De voormalige, onvolprezen dirigent van onze cantorij, Jaap Smit zal binnenkort verrast worden met een boeket. Hij verjaart op 4 april.



Digitaal kopje koffie

We hebben het uitgeprobeerd, en het blijkt mogelijk te zijn! Een digitaal kopje koffie drinken. Althans, de koffie is zo echt als ieder hem zelf zet, maar de ontmoeting rond de koffie is digitaal.

Op maandagochtend om 10.30 uur en op maandagavond om 20.00 uur ontmoeten gemeenteleden elkaar via internet. Meld je aan bij Marloes (mail, telefoon, app) als je mee wilt doen, dan stuurt ze een uitnodiging en evt een gebruiksaanwijzing voor Zoom. Doe dit tijdig, zodat we evt kunnen helpen als het niet lukt.

Je moet dus wel zelf voor je koffie, thee en taart zorgen helaas. 😊

Een goed gesprek

De gespreksgroep 'een goed gesprek' heeft ook een digitale ontmoeting gehad. Wat hebben we mooi met elkaar gesproken en wat voelden we ons dicht bij elkaar, ondanks de fysieke afstand.



Trudy en Pieter Molenaar



In de zomer zijn Trudy en Pieter Molenaar voornemens te verhuizen naar Vught.

Op 14 april krijgen zij de sleutel van hun nieuwe huis. Maar nieuwe dingen uitzoeken, (laten) klussen en verhuizen is nog niet zo gemakkelijk in deze tijd. Van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe woning in elk geval!

Trudy heeft na haar scribaat onder ds. Roel Knijff nog talloze activiteiten voor onze gemeente gedaan.

Zo was zij de motor achter meditatieve vieringen; mooie verstilde diensten die zij in de afgelopen jaren afwisselend samen met andere gemeenteleden heeft vormgegeven.

Ook het preekrooster heeft zij jarenlang opgesteld. Steeds tijdig en met een goed beeld van de wensen van onze gemeente vulde zij het rooster in.

Ze onderhield goede relaties met onze gastpredikanten en wist jaren achtereen een gevarieerd palet van predikanten te presenteren. Komende diensten communiceerde ze met kerkblad Samen, de website en de Tweeterp. Daarnaast zat Trudy in het pastorale team en was zij de spil in het totstandkomen van alle mooie kerstkaarten, die elk jaar in een team van gemeenteleden gecreëerd en verzonden worden. Ook tips voor de bloemengroet uit de kerk, kwamen en komen nog steeds uit haar koker. Kortom, Trudy hoedt met haar taken herderlijk over onze gemeente.

Een van de bevlogen voorgangers, die in Trudy's lijstje gelukkig nooit ontbrak was Pieter Molenaar, voorganger in Heeswijk-Dinther. Op Pieter konden we altijd een beroep doen voor belangrijke diensten in onze kerk - hij voelt zo eigen- en ook als de nood aan de man is, springt Pieter in. We bewaren goede herinneringen aan een prachtige gemeentedag in 2013, samen met de gemeente van Pieter.



Natuurlijk hopen we ook na hun verhuizing naar Vught op Pieter nog regelmatig een beroep te kunnen doen en hen beiden nog af en toe in ons midden te kunnen begroeten.

De kerkenraad is voornemens een viering te organiseren waarin nog op passende wijze bij het vertrek zal worden stilgestaan. Dan zullen we ook de termijn van Rogier als ambtsdrager passend afronden. We wachten af, wanneer het weer kan.

Voor nu danken wij Trudy en Pieter voor hun enorme inzet, betrokkenheid en enthousiasme! En veel succes bij het vormgeven van jullie nieuwe woonplek.



Het preekrooster wordt inmiddels met verve overgenomen door Yvonne Klerk. Yvonne wensen we veel enthousiasme en plezier toe met deze vitale taak. Het overleg met het moderamen hierover gaat in deze tijd 'gewoon' door...



Heel Engelen vouwt

Vanuit de isolatie van Corona en de inkeer van de tijd voor Pasen, zoeken we naar verbinding, ook in ons dorp. We willen ieders rol in deze tijd van maatregelen waarderen. Of je nu werkt in de zorg, of thuis je steentje bijdraagt, of je nu grootse acties opzet of vooral zelf probeert te overleven.

Vouw een vogel voor elkaar!

We nodigen u uit om in de week vóór Pasen (de Stille / Goede week) kraanvogels te vouwen. Wereldwijd staat de kraanvogel symbool voor gezondheid, lang leven, trouw en geluk. Precies de dingen die we nodig hebben in deze voor iedereen moeilijke tijd. Teruggeworpen worden op jezelf, in je beperkte leefwereld, je constant bewust zijn van je eigen en elkaars kwetsbaarheid... dat valt niet mee. Met toewijding, geduld en goede instructies kunnen we hier doorheen komen. En door hoop en humor te houden! Toegegeven: het is niet het makkelijkste vouwpatroon, maar met toewijding, geduld en goede instructies is ook dit mogelijk.



Japanse legende

Een Japanse legende vertelt dat wie 1000 kraanvogels vouwt, een wens mag doen. Daarom gaan we proberen 1000 kraanvogels te verzamelen. Op elke kraanvogel die u vouwt schrijft u een wens, spreuk, gedicht of mooie gedachte voor een ander. Op paaszondag kan iedere Engelenaar een kraanvogel ophalen. In een speciale tent op het grasveldje aan de overkant van de Lage Leun aan de, hoe kan het ook anders, Kraanvogellaan! U kunt dit doen voor uzelf, of voor een ander. Zo verspreiden de kraanvogels kleine vonkjes hoop, als eerste begin van een nieuw leven en betere tijden.

Bij deze nieuwsbrief vind u een vouwinstructie voor de kraanvogel. Ook kunt u uitleg vinden op YouTube, voorbeelden genoeg! U schrijft uw wens, spreuk, enzovoort op papier en vouwt van dat papier een kraanvogel. Of u schrijft er pas later iets op, als hij klaar is.

Afhaal- en inleverpunt kraanvogels

U kunt uw kunstwerkje nog tot en met 11 april inleveren op Dennekampke 10, in een grote bak onder de carport. Let op: houd bij het inleveren onderling voldoende afstand!!

Op Paaszondag kunt u tussen 11 en 15 uur een kraanvogel op komen halen in de tent tegenover de Lage Leun, uiteraard aan de Kraanvogellaan! Let ook hier weer op voldoende afstand.

Hulp nodig?



Bent u slecht ter been, komt u niet meer buiten, maar wilt u wel meedoen? Neem dan contact met ons op dan zoeken we een passende oplossing:

hulpinengelen@gmail.com.

Levert vouwen te veel frustratie op? Geen probleem: print / teken / of maak op een andere manier een kraanvogel en schrijf daar uw tekst op.

U wilt heel veel vouwen? Dat is helemaal mooi. Hoe meer hoe beter!

U kent mensen die geen vogels kunnen vouwen en ook niet op kunnen halen? Dan kunt u de vogels daar vast bezorgen (ze passen door de brievenbus), zodat ook deze mensen wat hoop en bemoediging ontvangen.

En nog dit: uiteraard gaat het er niet echt om of we de 1000 halen, het gaat erom dat we aan elkaar denken en verbonden blijven.

Hartelijke groet van het 'Passion-team', namens de Engelse kerken.

Klokken van Hoop, Lichtjes van Hoop

Afgelopen woensdag luidden de klokken van de kerk en in het dorp werden lichtjes ontstoken.

Komende woensdagen doen we dit weer, zolang de crisis duurt, van 19.00-19.15 uur als teken van solidariteit en hoop. Doet u (weer) mee?

Begrafenis

Misschien heeft u op 2 april de klokken van de kerk 'rouw' horen luiden. Dat was vanwege een begrafenis vanuit ons kerkgebouw. Een mevrouw uit Helvoirt was overleden, maar kon niet vanuit haar eigen kerk begraven worden. Na veel overleg, hulp van verschillende kanten en de nodige voorzorgsmaatregelen is deze mevrouw vanuit onze kerk, door onze dominee, begraven. De familie dankt ons voor de zorgvuldige en liefdevolle ontvangst.

Ons kerkgebouw is vanwege mogelijk besmettingsrisico tot en met 5 april niet toegankelijk.

Van de dominee

Een gebed uit je hart

Hoewel we nog in de vastentijd leven, weten we dat het Pasen zal worden. Voluit Pasen. Je ziet het al om je heen. De natuur jubelt het uit, alles staat in bloei.

En wij? Wij staan nog met Maria bij het graf.

We ervaren aan den lijve hoe een rotvirus zich in kan vreten in je hele leven. Zelfs in je geloofsleven. Zeker met Pasen: geen vreugdevolle dienst in de eigen kerk, er juicht geen toon, er klinkt geen stem. Het is moeilijk te bedenken wat je hart een sprongetje zal laten maken...

Maria staat bij het graf. Ze huilt.

Dan hoort ze vanuit het donkere graf een stem. Twee keer klinkt dezelfde vraag. Het is wat onduidelijk wie de vraag stellen: de engelen, Jezus, allebei? Het gebeurt vaker in de bijbel dat God en mensen samen spreken. Meestal wordt er dan een vraag gesteld die je dichter bij God en bij jezelf brengt.

'Waarom huil je?' Waar ben je verdrietig over?

Als Maria vertelt wat haar zo raakt, worden de woorden in haar mond, een gebed vanuit haar hart.

En langzaam ontstaat er ruimte in haar hoofd en haar hart. Door haar verdriet heen, sijpelt het besef, het inzicht van wat Jezus altijd vertelde: dat het ánders kon in de wereld, dat onrecht en ziekte niet het laatste woord hebben. Dat niks Gods verbinding met mensen kan verbreken.



Maria draait zich om.

Vanuit het donker kijkt ze tegen het ochtendlicht in en ziet... niks. Die nieuwe morgen is zó oogverblindend, stralend, ongedacht.

Vanuit het donker, vanuit je rouw en verdriet, naar het licht kijken, dat valt niet mee. Dat vraagt tijd. Langzaam maar zeker gaat Maria het beter zien. En dan weet ze zich aangesproken. Ze springt op om het overal te gaan verkondigen: er is altijd weer nieuw leven mogelijk. Gods liefde is niet dood. Jezus leeft.

Voor wie leven in het donker, draai je om: durf je open te stellen, deel je verdriet. En langzaam zul je merken: ook dit jaar zal het Pasen worden.

Ds Marloes Meijer