

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Engelen, medio juni 2020

Beste gemeenteleden,

Voorzichtig worden hier en daar wat initiatieven herstart. Mensen gaan elkaar weer wat meer ontmoeten, er lijkt een nieuwe energie te ontstaan. Ook in de kerk zijn we hiermee bezig. Het nieuwe normaal? Voorlopig voelt het meer 'nieuw' dan 'normaal'. Precies daarom sturen we u een nieuwsbrief. Als baken in deze verwarrende tijden.



Voorlopig zijn we gemeente op een andere manier dan we gewend zijn. Ds. Marloes Meijer blijft meer dan ooit bereikbaar, via telefoon, mail, Skype of Zoom: 06-36 50 1973 of predikant@kerk-engelen.nl. Voor wie internet heeft: www.kerk-engelen.nl

Vieringen

Terugblik

Hemelvaart was bijzonder, met 3 zingende dominees. Pinksteren was kort maar kracht: jazzmuziek, slingers en vooral veel verbondenheid... de uitzendingen van de vieringen samen met de verschillende kerkelijke gemeenten in en om 's-Hertogenbosch worden goed bekeken. Er is een prettige



Foto: Pinksterdienst 'Link'

samenwerking tussen de voorgangers en de creativiteit wordt steeds groter.

Omdat veel kerken weer zelf, live, gaan vieren, krijgt de samenwerking een andere vorm. Vieringen worden nog steeds uitgezonden en iedereen is welkom om mee te kijken. Het aantal gastvoorgangers zal echter minder worden deze zomer.

Vooruitblik

De kerkenraad in Engelen heeft besloten om op **12 juli** voor het eerst weer samen te vieren. We doen dat op twee momenten: **10.30 uur en 14.00 uur**. Op die manier hopen we ruimte te geven aan alle belangstellenden.

Uiteraard houden we ons aan de voorschriften van de RIVM: 1,5 meter afstand en niet zingen. Daarom willen we de garderobe niet gebruiken. Ook willen we het toiletbezoek zoveel mogelijk beperken. Het is belangrijk dat we weten hoeveel mensen er komen. Daarom moet iedereen zich van tevoren aanmelden via aanmelding@kerk-engelen.nl. Telefonisch aanmelden kan bij Carina: 073 6216869. Geef aan op welk tijdstip u wilt komen en met hoeveel personen.

Carina, Jenno en/of Kees bekijken vervolgens hoe we zo optimaal mogelijk met de ruimte om kunnen gaan. Wanneer het 'vol' is overleggen we of u op een ander tijdstip of bij een andere dienst wél kunt komen.

We onderzoeken of het nodig is daarbij de diensten nog te streamen, of later online te zetten. In beide vieringen wordt dus niet gezongen en is er geen lector. Wel zal Chiel op het orgel spelen en gaat Marloes voor.

De ervaring in andere kerken leert dit:

- mensen komen niet omdat ze het nog spannend vinden – terecht, het is ook spannend, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we nemen. Gebruik vooral je eigen verstand en maak een goede afweging.
- mensen komen niet omdat ze het anderen méér gunnen om erbij te zijn – niet terecht. Iedereen is welkom. We weten niet hoeveel mensen er zullen zijn, maar er is op zich plek voor een heel aantal bezoekers. En we willen je niet missen. Meld je gerust aan.
- mensen melden zich niet af als ze toch niet kunnen komen – oei, nu ontnem je een ander een plekje, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus meld je tijdig af, als je toch niet kunt komen!



Foto: Wil en Iska in hun fijne tuin

Maar eigenlijk is het vooral heel fijn om weer te beginnen, elkaar weer te ontmoeten en samen te vieren. Op gepaste afstand, zonder koffie na de dienst (in de kerk), maar toch...

De ochtendviering is de 'eerste echte gewone' viering in ons gebouw. De middagviering kent een bijzondere extra: de kerkelijke zegening van het huwelijk van Wil en Iska Dorenbos. Na deze dienst is er bij goed weer 'anderhalvemeter koffie/thee' met Indonesisch lekkers op het kerkplein.

Omdat Iska's familie uiteraard niet bij de dienst kan zijn, zullen we deze dienst filmen (en wellicht streamen) en we maken foto's.

En na 12 juli? Daar houden we u over op de hoogte. Er zijn verschillende opties die in de kerkenraad besproken gaan worden en we willen leren van de ervaring op 12 juli.

Meer info volgt dus, zodra het kan. Houd de website in de gaten.

Overig nieuws

Digitaal

Predikant Marloes gaat ons in deze Corona-tijd niet live (in onze kerk) voor, maar zeker wel digitaal! Zo kunnen we onderling verbonden blijven. De ervaring leert dat dit ook voor de ouderen onder ons zeer toegankelijk blijkt.

Naast alle vergaderingen die digitaal plaatsvinden, de 'goede gesprekken', koffie gesprekken en bijbelcursusafleveringen, is er ook een eigen YouTube-kanaal. Ga naar YouTube en type in: Kerk Engelen. Daar vindt u onze 'Kerkvlogs: Zin zien in Engelen'.

Foto: cameraman Kees in actie



Kerkvlog

Regelmatig verschijnt er een nieuwe kerkvlog online: een kort verhaal van Marloes, muziek door kerkleden, Anne Marte en Chiel en mooie beelden vanuit ons kerkje. U kunt zich als u wilt (hoeft niet) abonneren op het YouTube kanaal en ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe kerkvlog bijgekomen is. Ook op onze website www.kerk-engelen.nl vind je de links naar onze kerkvlogs.

De laatste kerkvlog ging over 'Ben ik mijn broeders hoeder?'. Rosa Duran (zie vorige nieuwsbrief) vertelt over haar werk voor Movement on the Ground (www.movementontheground.com). Het rekeningnummer van de diaconie komt ook in beeld, omdat we voor dit doel collecteren.

De voorlopige opbrengst is € 2000,-. Prachtig. We willen langs deze weg alle gulle gevers en natuurlijk ook Rosa en Movement on the Ground enorm hartelijk danken.

En we hopen stiekem dat er nog een klein bedrag

bijkomt. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Engelen, IBAN: NL23 RABO 0121 9151 58 onder vermelding van Lesbos. De diaconie zorgt dan dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt. Via de website kunt u overigens ook eenvoudig digitaal doneren.



Foto: Chiel, Peter en Merina tijdens een opname

De volgende kerkvlog zal gaan over stambomen en familie. En daarna? U hoort en ziet het vast!

Digitaal kopje koffie

Zoals u hiervoor las blijft het prettig om elkaar te ontmoeten, al is het dan digitaal. Op maandagochtend om 10.30 uur en op maandagavond om 20.00 uur ontmoeten gemeenteleden elkaar via internet. Meld je aan bij Marloes (mail, telefoon, app) als je mee wilt doen, dan stuurt ze een uitnodiging en evt een gebruiksaanwijzing voor Zoom. Doe dit tijdig, zodat we kunnen helpen als het niet lukt. We zijn een uurtje bij elkaar, bespreken hoe het gaat en bespreken een vraag of thema. De een doet het voor zichzelf, omdat het gezellig, goed en inspirerend is, de ander doet het voor een ander. We zijn tenslotte gemeente met elkaar. Weet je in ieder geval vrij om er de ene keer bij te zijn en de andere keer aan je voorbij te laten gaan.

Wifi



We worden steeds moderner, als kerk. Zo hebben we sinds kort ook wifi, met dank aan Han Wijns, Vriend van de Oude Lambertus. Hiermee wordt het nog makkelijker om uitzending van kerkdiensten te maken. Eén huwelijk is al live gestreamd. De familie van het echtpaar paste nét in de kerk, met alle 1,5 meter maatregelen. Een deel van de vriendengroep zat op het kerkplein naar een groot scherm te kijken (gelukkig bleef het droog!). De rest van de betrokkenen keek thuis via een facebookpagina naar het burgerlijk en kerkelijk huwelijk.

Foto's: wifi wordt aangelegd en het kersverse echtpaar.



Open kerk / inloopkerk / spreekuur

Vanaf 2 juli gaat de kerk iedere donderdag van 14.00-16.00 open voor iedereen die (weer) een persoonlijk moment in de kerk wil ervaren. Als gastheer zal o.a. Herman de Bokx aanwezig zijn. Op zijn beurt zal hij ook andere gastheren en -vrouwen benaderen om de kerk te bemensen. Wie als gastheer/-vrouw dienst wil doen, kan Herman benaderen: **073 631 2068**.

Voor wie dominee Marloes weer live wil spreken: op woensdagen van 19.00- 19.30 zal zij aanwezig zijn in de kerk voor haar eigen spreekuur. U mag binnenlopen als de deur open staat. Wilt u liever een afspraak maken, bel dan gerust: 06 36501973.

Bloemen uit de kerk

Het is fijn om te merken dat we als gemeente elkaar niet uit het oog verliezen, ook al zien we elkaar niet zomaar meer. We ontmoeten elkaar digitaal, maar er worden ook veel bloemen bezorgd.



Zo ging er een mooie bos naar huize Wiechers vanwege de verjaardag van Joeke. Deze werden op gepaste wijze in ontvangst genomen.

Niet altijd gaan de bloemen naar mensen uit de eigen gemeente. We willen

juist een breder gebaar maken en in het dorp ook andere mensen met wie onze gemeente banden heeft af en toe in de bloemen zetten. Zo gingen er in mei bloemen naar mevrouw Volger, net weduwe geworden en Ilse Hogendoorn van de Plus, die altijd een helpende hand biedt bij acties zoals voor de Voedselbank.



Verder ontvingen o.a. mevrouw Klompenburg-Vegelin, Merina Polling, Didi Hordijk, de heer Matulesy, Ans Vermeijden, Rogier Izeboud en Gerrit van Helvoort bloemen rond hun verjaardag. En ook onze jarige predikant Marloes werd opgefleurd met een mooi boeket.



Hansje van den Berg kreeg de bloemen rond de sterfdag van Hein. Het was die week ook hun trouwdag. Op het kaartje staat o.a.: 'tussen trouwen en rouwen een Berg geluk!' Ook Erica Sajat-van Creij ontving een kerkbloem.

Frits Lavell en Hidde Meijer zijn geslaagd voor hun eindexamen. Daar mag wel wat lekkers tegenover staan. Een chocolade 'borrel', om een toast uit te brengen op de geleverde prestatie en een goede toekomst.



Het is belangrijk om elkaar niet te vergeten in deze tijden. Daarom mogen suggesties altijd doorgegeven worden aan Hansje van den Berg: **073-6312167, hansjeb@home.nl**

Van de dominee

Ik weet nog goed hoe ik in mijn eerste studententijd mijn fietssleuteltje weer eens kwijt was. Zat ik op een plein in Amsterdam met een veel te grote tang aan mijn kettingslot te prutsen. Een politieauto reed langs en met een grote grijns hielp de agent me om de ketting door te knippen. Fijn! Ik kon weer

verder. Later bedacht ik me dat het best bijzonder was, dat er nog zoveel onderling vertrouwen bestond dat de agent me zonder verdere verdenking of nadere vragen hielp.

Stel je voor dat ik een andere huidskleur gehad zou hebben. Zou het dan ook zo zijn gegaan?

Discriminatie gaat niet over 'we zijn allemaal wel eens onheus bejegend'. Het gaat ook niet over een onhandige vraag over afkomst, gesteld aan iemand die in Nederland is geboren. Het gaat zelfs niet over zwarte piet.

Het gaat om een structurele benadeling, of in ieder geval 'andere behandeling' van de ene groep mensen ten opzichte van anderen. Een groep mensen als minderwaardig zien, of als gevaarlijk.

En ja, het is waar: niet alleen 'black lives matter', álle levens doen ertoe. Net zoals het tropisch regenwoud net zo belangrijk is als andere bossen. De reuzenpanda net zo belangrijk is als een huiskat, de zzp'er net zo belangrijk als iemand in loondienst...

Je kunt alles relativeren en gelijk trekken, maar wie of wat bedreigd wordt, moet je even extra beschermen. Tot er hopelijk weer een betere balans ontstaat.



En nee, wij discrimineren het niet, of in ieder geval niet expres. Nou ja, we waren ons er gewoon niet zo van bewust, zágén het niet zo...

Het is niet erg om inzicht te verwerven en van mening te veranderen. Dat is niet zwak of hypocriet, maar juist heel sterk. Juist op de manier word je een groter, mooier, completer mens.

Lees Matteus 15: 21-28 er maar op na: Jezus had even tijd nodig om te bedenken of de buitenlandse vrouw bij de groep mocht horen. Eerst weigert hij, maar later lijkt hij van gedachten te veranderen.

Dat is niet zwak, dat is prachtig!



Ik ga niet demonstreren, maar vind wel dat dit onrecht aandacht moet blijven krijgen. Totdat studenten met álle huidskleuren zomaar hulp krijgen, als ze met een grote tang aan hun fietsslot zitten te prutsen...