



Diensten: (zondag, 10.30 uur)

27 febr.	Ds. Wil van Egmond
6 maart	Ds. Riet Baars
13 maart	Ds. Marloes Meijer
20 maart	Ds. Greetje Poelstra

8 maart: Internationale Vrouwendag met thema: 'doorbreek de vooroordelen' over gendergelijkheid

Meer informatie op www.kerk-engelen.nl

Uit het hart

Als antwoord op de vraag 'Hoe gaat het?', krijg ik heel vaak iets als 'ja, druk hè'. We vinden het fijn om druk te zijn. Dan voelen we dat we ertoe doen en dan lijkt het alsof we controle hebben over het leven.

2 maart is het Aswoensdag. De dag om 'los te laten'. Welke dingen doe je wel, maar heb je eigenlijk niet nodig, zijn misschien zelfs wel schadelijk voor je? Wat kun je loslaten?

Met dat loslaten ontstaat ruimte. En ruimte voelt kwetsbaar. Daarom vinden we het makkelijker om los te laten en die ruimte gelijk weer in te vullen met iets anders. Op Aswoensdag, en in de hele veertigdagentijd, doen we dat juist niet. We laten de ruimte open en gaan ontdekken wat er op ons af komt. We laten iets nieuws ontstaan.

Neem ergens op Aswoensdag (2 maart) een moment de tijd om te bedenken wat jij los wilt laten. Om dat te bedenken moet je eerlijk naar jezelf durven zijn. De jeugd nam tijdens de lunch al een voorsprong. Zij bedachten onder andere dat ze minder willen gaan snoepen, minder snacks willen kopen, minder willen klagen en minder negatief willen zijn.

Waar zou jij vanaf willen?

Schrijf dat op een steen, een briefje of een stuk hout en begraaft dat in de grond. Markeer die plaats, zodat je steeds als je er langs loopt bedenkt; o ja, dat ging ik los laten.

De komende weken mag je oefenen met loslaten en ruimte maken.

Zodat het besef kan ontstaan dat je er werkelijk toe doet, ook zonder drukte. En dat je gedragen wordt, ook in het oncontroleerbare bestaan.

Een gezegende veertigdagentijd gewenst!

Ds. Marloes Meijer



Van de Kerkenraad

De eerste Nieuwsbrief Nieuwe Stijl is uit! Aan het slot van deze Nieuwsbrief leest u over de naamgeving (denkt u mee?), de verspreiding en de inhoud (schrijft u mee?) De kerkenraad is blij met dit initiatief van een paar mensen, waarmee we de communicatie op peil houden na het stoppen met Samen.

Samenstelling en organisatie Kerkenraad

De kerkenraad is de afgelopen maanden druk geweest met de samenstelling en taakverdeling binnen de kerkenraad. Na de overgang van Peter naar het scribaat, de aanstelling van Bert als nieuwe voorzitter van de diaconie en het vertrek van Eric, zijn we direct op zoek gegaan naar aanvulling van de kerkenraad. Liefst met een nieuwe voorzitter.

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we met maar liefst drie kandidaten in gesprek. We hopen u snel meer informatie te kunnen geven. Tot die tijd is Imre bereid gevonden als interim-voorzitter de vergaderingen te leiden.

Eerder hebben we gesproken over een kleinere kerkenraad. Na doorpraten hebben we geconstateerd dat dat op dit moment voor ons niet wenselijk is. Die manier van werken betekent óf meer werk voor minder mensen, óf het inbouwen van een extra laag, een soort dagelijks bestuur / groot moderamen. We constateren dat dat extra werk zal opleveren. We zijn blij met de wijze waarop de kerkenraad nu functioneert, de onderlinge samenhang en open communicatie en hopen dat de lopende gesprekken met kandidaten de nodige versterking oplevert.



wij staan vermeld op
www.wijdekerk.nl



Wijdekerk

In de vorige nieuwsbrieven en mails en na de informatieavond over Wijdekerk en LHBTIQ+, hebben we gevraagd om reacties. Die zijn er gekomen, en waren allemaal positief. Daarom hebben wij ons inmiddels aangemeld, zodat ook onze kerk op de site www.wijdekerk.nl een vermelding krijgt. Op onze eigen nieuwe site zal het logo, dat u hiernaast ziet, ook worden vermeld. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een nieuwe gespreksavond gepland is over LHBTIQ+ en de bijbel. Deze zal plaatsvinden op 7 maart, 19.30 uur in de kerk. Geef u graag op bij Marloes via: predikant@kerk-engelen.nl

Diaconie

Binnen de diaconie is gewerkt aan de overdracht van bankbevoegdheden. (En zo te zien is dat gelukt :-))



Verder is er veel contact met de diverse goede doelen. De diaconie vertelt daar zelf meer over, verderop in deze Nieuwsbrief.



*Al gezien in de kerk?
De -oostelijke- muur, achter de avond-
maalstafel is prachtig gestukt;
met dank aan onze kerkrentmeesters!*

Kerkrentmeesters

Nu het stucwerk aan de binnenkant van de kerk klaar is, wordt er begonnen met de restauratie van de voorgevel. Het voegwerk moet worden vervangen. Omdat de Oude Lambertus een rijksmonument is, moet daarvoor een gerenommeerd bedrijf worden ingeschakeld. Gelukkig hebben we mensen binnen de gemeente die de weg kennen binnen subsidie-land: het overgrote deel van de kosten is via subsidies gedekt. Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente (plaatsen steigers, bouwkeet op het kerkplein) en de burens worden tevoren ingelicht. We hopen in het voorjaar de restauratie te kunnen doen.

Avondmaal

In de vorige Nieuwsbrief stond de aankondiging van een bijeenkomst over het avondmaal. Maandag 28 maart gaan we daarover met elkaar in gesprek. U kunt kiezen: om 16.00 uur of om 19.30 uur in de kerk. Geeft u zich even op?

predikant@kerk-engelen.nl

Corona-maatregelen

Ik schrijf dit op woensdag 16 februari, de dag na de persconferentie waarop versoepelingen worden aangekondigd. Als alles doorgaat, mogen we dus vanaf a.s. zondag 27 februari (Ds. Wil van Egmond) weer 'normaal' vieren: zonder QR-code bij de ingang, zonder anderhalve meter -en dus met een vólle kerk- zonder mondkapjes. *We blijven u wel vragen om thuis te blijven als u klachten heeft.*

Bijpraatavond

Op woensdag 6 april hebben we een bijpraatavond gepland. U bent dan van harte welkom om uw vragen te stellen aan de kerkenraad, en wij proberen dan uit te leggen wat we doen en gedaan hebben, en met welke onderwerpen we bezig zijn (gewest). De precieze invulling volgt nog, maar houd alvast deze avond vrij!

Pastoraat

De pastoraatsgroep is weer bij elkaar geweest. Er is gesproken over het bezoeken van mensen die onze steun nodig hebben, en over het welkom heten van de bewoners van het nieuwe kasteel de Heesterburgh. Besloten is dat er een aangepaste versie van deze Nieuwsbrief huis-aan-huis wordt verspreid bij alle adressen binnen de Heesterburgh.

Tot zover voor nu. We hopen u binnenkort weer te ontmoeten bij een van de vele activiteiten in onze kerk!

Namens de Kerkenraad, Peter Polling, scriba

Muziek op Zondag

Afgelopen zondag konden we -qua corona-beperkingen- bijna weer helemaal **los**! En dat gebeurde wel heel passend met **Los del Bosque**! Wonderschone liederen over universele thema's als eenzaamheid, verlies en liefde, in het Spaans gebracht door zangeres Irene Koster en gitarist/luitspeler Harry Boekwijt.

Inspiratiebron voor de meeste *cantos* was de grote Spaanse dichter Federico García Lorca. Inspiratiebron voor *alle aanwezigen* was 'Zonder liefde ben je nergens', een prachtige hertaling bij 1 Korintiërs 13 (zie Liedboek, pag. 1302).

De engelenbak was als vanouds gevuld; niet alleen met trouwe gemeenteleden, - sommigen met nieuwe kasteelgasten, sommigen uit Putten of zelfs uit Almere :-)! -, maar ook met minder bekende en nieuwe gezichten! Bedankt Joeke voor alle toegewijde werkzaamheden, Mieke voor het mooie orgelspel, Wim Roelsma voor de artistieke foto's en Joke voor de heerlijke, gastvrije koffie! Wat smaakte het weer naar meer!

(...)

*Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen*





Van de Diaconie

Collecte doel

Voor de maanden februari en maart is een nieuw collectiedoel gekozen: **Stichting "Cornelia Elshaddai"**, een instelling voor blinde jongeren op Bali.

"Cornelia Elshaddai" zet zich in om jongeren tussen 2 en 20 jaar op te vangen en te begeleiden. Via onderwijs en het bevorderen van zelfredzaamheid wordt deze mensen meer zelfvertrouwen bijgebracht. Ze leren onder andere lezen en schrijven van Braille en worden daarmee meer zelfredzaam. Ook lukt het zo beter om contacten met familie en werkomgeving te onderhouden. Meer informatie vindt u op de website: <https://corneliaelshaddai.or.id/> Kies rechtsboven voor het Engelse vlaggetje, tenzij u Indonesisch beheerst. ;-)

Iska Dorenbos, een van onze diakenen, heeft rechtstreeks contact met deze organisatie, zodat we weten dat onze (en uw) bijdrage goed wordt besteed.



Een mooi project dat wij willen steunen. Mocht u dit ook vinden dan kunt u uw bijdrage leveren door te storten op NL23RABO 0121915158 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Engelen, ovv "Cornelia". Alvast hartelijk dank!

Bericht van Garima

Eind december ontving Stichting Garima een mooie gift van de Diaconie waar wij heel blij mee zijn. Hierbij willen wij alle gemeenteleden die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk bedanken. Met uw steun kunnen we nog meer kinderen helpen en een nieuwe toekomst geven. Met een vriendelijke groet,

Johanna Rensenbrink, secretaris Stichting Garima

Kerkrentmeesters

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

Eind januari en begin februari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2022 plaats. Meer dan 2000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Alle leden van onze gemeente zijn via mail of per brief bij het kerkblad uitgenodigd om mee te doen aan deze actie.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan vragen we u dit alsnog te doen.

Op het moment dat ik dit schrijf is ongeveer 60% van de reacties binnen. We hopen op een totaal van € 32.000, maar daar zijn we nog niet. De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang om kledervieringen, jeugdlunches, gespreksgroepen, gemeenteavonden en natuurlijk ook om de kerkdiensten te kunnen blijven organiseren. Maar ook om onze Oude Lambertus in al zijn luister te blijven koesteren.

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen?

De toezeggingsformulieren kunt u inleveren bij Jenno Schulp, Aalscholverlaan 20 Engelen of in de brievenbus bij de kerk. Mailen mag ook naar kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar

IBAN NL73 RABO 0121 9151 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Engelen of via het scannen van de QR of deze [link](#) (u wordt dan doorgeleid naar iDeal).



Namens de kerkrentmeesters, Merina Polling



Bericht uit Almere

We ontvingen erg goed nieuws vanuit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis: operatie en chemo geslaagd, geen tumorsporen gevonden. Een klein wonder mag het wel genoemd worden, waarvoor onze dankbaarheid groot is. Een heel klein schaduwkantje is een vliegverbod mogelijk nog gedurende maanden. Goed voor onze ecologische voetafdruk en het inburgeren in Almere. De afsluitende bijeenkomst van het werk in Egypte maakten we zodoende 'online' mee. Fijn om te ervaren hoeveel kennis er gedeeld is tussen Egyptische en internationale collega's en er zelf aan bij te dragen. Het vormt de kern van ontwikkelingssamenwerking.

Heel veel dank voor alle tekenen van medeleven vanuit Engelen gedurende de afgelopen maanden.

Ebel en Dineke

Inspiratie onderweg

Daartoe uitgedaagd, maar zonder pretentie ben ik berichten gaan schrijven over inspirerende belevenissen en gedachten onderweg. Want in Samen, tot voor kort ons kerkblad, stond enkele jaren geleden een uitnodiging iets te schrijven over een religieuze ervaring of ontmoeting tijdens de vakantie. Die uitdaging ging ik graag aan.

Daarom schreef ik een bericht uit Turkije, over kerkbezoek en de maaltijd van de Heer. Ik bleef reizen en schrijven. Zo regen de berichten uit Engelen, Turkije, Krabbendam en Indonesië zich aaneen.

Mijn schrijfsels, door sommigen columns genoemd, zijn nu gebundeld in een boekje "Inspiratie onderweg". Er komt een onweerstaanbare geboeidheid in tot uitdrukking voor de apostel Paulus, voor Turkije en Indonesië en voor de gewone dingen in ons eigen dorp Engelen en ons prachtige land. Paulus is de man die de verspreiding van het huidige christendom heeft aangejaagd. Turkije is het land met Bijbelse sporen, een rijke natuur en een overvloed aan zuidvruchten, maar met een vorm van democratie die de onze niet is. Indonesië is het land waarvan de inwoners liever vooruit kijken dan omzien naar de Nederlandse overheersing.

Engelen is het onbekende Brabantse dorp, waar de Protestantse Kerk al 400 jaar van zich laat horen. En Nederland zelf. Daar heeft elk dorp en elke stad een eigen kleur en geschiedenis. In ons land mopperen de inwoners vaak over het weer en de politiek, terwijl uit onderzoek blijkt dat die mopperaars wonen in een land dat op vier na het gelukkigste ter wereld is. Hopelijk dragen mijn gebundelde columns bij aan een blijmoedige levenshouding.

Bij deze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl krijgt u een exemplaar van Inspiratie onderweg aangeboden.

Veel leesplezier.

Frits Kool



De bundel is te bestellen bij iedere boekwinkel en boekenwebshop en kost € 17,50.

Tot 31 maart a.s. is het boekje bij Frits Kool te koop voor de speciale prijs van €12,50.

Bel 073-6330610 of mail kzd@wxs.nl.

Gelezen

Maandelijks vragen we mensen die een inspirerend boek gelezen hebben om dit met ons te delen. Deze keer:

'De zetel van de ziel' van Gary Zukav.

Door Mieke Morgenstern



Wie bereid is de inhoud van dit boek als het ware te *beleven*, zal het als adembenevend ervaren. Zukav beschrijft in ieder hoofdstuk de delen van de persoonlijkheid en het samenwerken van hoofd en hart.

De 5 zintuigen horen, zien, ruiken, proeven en voelen, zijn een belangrijk onderdeel van hoe we de wereld ervaren. Het zien van macht als iets uiterlijks heeft onze economie gevormd. We kunnen de wereld zien als een wedstrijd met winnaars en verliezers omdat we de zienswijze van groepen of andere mensen als bedreigend ervaren. Als we de zienswijze of morele waarden van de ander respecteren hoeven we niet te strijden tegen elkaar. Maar soms is het nodig om te strijden vanuit zelfrespect en omwille van rechtvaardigheidsgevoel.

Een eerbiedig mens ziet de ander als even waardevol als zichzelf. Een eerbiedig mens heeft geen behoefte de ander te overheersen. Eerbied is contact met de essentie van ieder mens en dier en de natuur. Ieder mens heeft een ziel. Het hebben van een ziel onderscheidt het mensdom van het dieren- en plantenrijk. Je bent een individueel energiesysteem, een micro van een macro.

Zo heeft de mens de keus verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen daden vanuit zielskracht. Niet reageren op negativiteit is in je eigen kracht blijven staan. Negatief gedrag brengt negatieve emoties met zich mee in anderen en in jezelf. Sta jezelf toe te bidden en vertrouw dat in iedere situatie gebeurt wat moet gebeuren. Geloof en laat los!

Je zult God niet vinden in je intellect. Goddelijke intelligentie komt vanuit het hart.

Mededogen is een kracht vanuit het hart. Het fysieke lichaam verzacht zich en wordt sterk door de energie van het hart.

Wij hebben samen veel te doen.

Laten we het in wijsheid, liefde en respect doen. Laat ons dit tot de menselijke ervaring maken.

Ik leen mijn boek graag uit aan wie het wil lezen!

Mieke Morgenstern

Kerkbieb...

Onder die noemer introduceerde Frits Kool in de laatste uitgave van het Kerkblad, al de nodige informatie over de mogelijkheid om vanuit de kerk een boek(je) mee te nemen voor 'thuis'. Een boek met een titel die belangstelling oproept of een inhoud waarvan je wat meer wilt weten...

De Kerkbieb is geen doorsnee bibliotheek. Wel een breed scala van boeken, gericht op zingeving in welke vorm dan ook en - zoals eerder werd vermeld - te vinden in de kerk op de laatste woensdag van de maand tijdens de 'Open Herberg' waarbij ook ruimte zal zijn om, wie dat wil, iets inhoudelijks van het gelezen boek te vertellen én wat men daar zélf van vindt, met elkaar te delen. Koffiedrinken en kletsen, hoe gezellig en belangrijk dat ook is! krijgt er, mede door het gesprek in bredere kring, een dimensie bij, die het geheel kan verrijken...



Daarnaast is er op de zondagen bij het koffiedrinken na de dienst de mogelijkheid voor kerkbezoekers om het aanbod te bekijken en/of een boek mee te nemen. Daarbij is het goed te weten dat, vanwege de beschikbare ruimte, de boeken die na de dienst op de Avondmaalstafel komen te liggen, niet de hele collectie maar slechts een deel vormen van de hele bibliotheek. Deze enigszins beperkte keuzemogelijkheid heeft echter ook het voordeel van een weer een aantal andere boeken op een andere zondag.

Map Dietz

In beeld: cursus Kunstgeschiedenis van de Vrienden Oude Lambertus

Op een zestal donderdagmiddagen wordt er in de Oude Lambertus (van 15.00 - ca. 16.30) een cursus Kunstgeschiedenis gegeven door Dr. Christ School. Een interessante uitleg, rijk voorzien van beeldmateriaal, zowel via t.v. als ook in hand-out, met ampele tijd voor vragen en napraten. Dat alles onder genot van koffie, thee en lekkers.

De eerste, goed bezochte en geanimeerde, bijeenkomst vond inmiddels plaats en ging over Caspar David Friedrich (1774-1840) met zijn goddelijke kijk op het landschap. De volgende kunstenaars komen tot en met 12 mei aan bod: Berthe Morisot, Friedensreich Hundertwasser, Corneille en Frida Kahlo (tm 27 maart te zien in het Drents Museum). Ten slotte nog aandacht voor Begin Moderne Architectuur (1910- 1940) met een aantal baanbrekende gebouwen en architecten.

Commissie van aanbeveling: Han Wijns, Frits Kool en Herman de Bokx.

U kunt zich voor een vervolg nog opgeven bij Herman de Bokx , 073-6312068 ; e mail; <mailto:herman@ac51.nl>. Kosten 45 euro. Zie ook <http://www.kerk-engelen.nl>



Bakken met Bea

In deze rubriek laat Bea zien hoe ze haar lekkernijen voor de Herberg maakt, zodat u ze thuis zelf ook nog eens kunt maken! Deze keer de **'blauwe bessen cakejes met botercrème'**, één van de smaakmakers van 'Petrus in Engelen', afgelopen november. Succes!

Voor een muffinvorm van 12 stuks:

150 gr zelfrijzend bakmeel
Mespuntje zout
110 gr boter (kamertemperatuur)
110 gr suiker

3 eieren
Vanille aroma
25 gr yoghurt
125 gr blauwe bessen + 12 voor garnering

Voor een snel te maken garnering: 100 g boter, 125 ml melk en een zakje Dr. Oetker mix voor botercrème

Warm de oven voor op 165° (150° hetelucht)

Vet de holtes van een (siliconen)-muffinvorm met 12 kleine holtes in met vloeibare boter of bakspray. Mix de zachte boter met de suiker en een scheutje vanille aroma gedurende enkele minuten. Klop één voor één de eieren erdoor en daarna de yoghurt tot een schuimig mengsel. Zeef het bakmeel en mix het samen met het zout kort door het eiermengsel. Schep tot slot de blauwe bessen door het deeg.

Vul de muffinholtes met het deeg (gaat gemakkelijk met een ijstang). Zet voor 20-25 min in de oven. Laat afkoelen en haal de cakejes uit de vorm.

Maak de botercrème volgens de aanwijzingen van Dr. Oetker; doe in een spuitzak met kartelmondje, spuit een mooie toef op elk cakeje en versier met een blauwe bes.

Laat het u smaken!



Ten slotte: van de redactie

Dit is de eerste nieuwsbrief 'nieuwe(re) stijl'. Wij, de huidige redactieleden, koesteren vooral het verlangen om met en vanuit meer mensen en invalshoeken, informatie en inspiratie met elkaar uit te wisselen. In tekst, maar zeker ook in beeld! Als verschillende leden van één lichaam...

Ons streven is/was om 4 pagina's te vullen.

Dat is deze eerste keer niet gelukt... :-)



Hopelijk zullen de volgende nummers eveneens goed gevuld worden, en blijft u enthousiast aanleveren en meedoen (max. 300 woorden, graag foto erbij, vóór de helft van iedere maand bij de scriba: <mailto:scriba@kerk-engelen.nl>). Nadrukkelijk worden ook de jongeren hiervoor uitgenodigd!

Het eerste nummer wordt nog aan elk adres dat een fysiek exemplaar van kerkblad SAMEN ontving, uitgereikt. *Met hartelijke dank aan de bezorggroep van Willem Schot!*

Alle mailadressen die SAMEN ontvingen kunnen uiteraard een digitaal exemplaar tegemoet zien. Datzelfde geldt voor de mailadressen die een nieuwsbrief of -mail ontvangen. Ontbreekt er nog een adres, graag mailen naar <mailto:scriba@kerk-engelen.nl>.

Een aantal exemplaren zal worden uitgeprint en ligt voor u klaar iedere maand tijdens *Koffie in de Herberg*. Ook *in de kerk* liggen exemplaren om mee te nemen. Goede redenen om zelf *in beweging* te komen naar de kerk en/of de herberg! Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, geef dan bij de scriba aan dat u een fysiek exemplaar wilt blijven ontvangen!

Oproep: Bedenk een goede titel!

Dit 00-nummer heeft nog als werktitel '*actueel*'; we doen een beroep op u/jullie allen om een passende titel te bedenken. Graag uw/jouw suggestie -met toelichting- doorgeven aan [scriba Peter Polling](mailto:scriba@kerk-engelen.nl). Er ligt een mooie beloning voor u klaar!

Hartelijke groet van Peter, Marloes, Kees en Carina